

Kolen en Kerst

Weihnachtsreise 2022

Op zaterdag 26 november gingen meer dan 100 leerlingen uit de 3^e klas op Weihnachtsreise naar Duitsland. De afgelopen jaren kon dit dagtripje met bezoek aan een kerstmarkt niet doorgaan. Het leek alsof de leerlingen er nu meer zin in hadden dan ooit.

Bij de Zeche Zollverein, een in 1986 stilgelegd mijncomplex, werden we in het Nederlands of Duits rondgeleid over het terrein en door oude kolenverwerkingsgebouwen. We doken in de wereld van de mijnwerker en fabrieksarbeider. Een andere tijd, andere leefomstandigheden en ook een andere architectuur. We waren onder de indruk van het zware werk, de grote machines, maar ook van de mooie gebouwen. Het was begin 20^e eeuw uitzonderlijk dat er architecten geraadpleegd werden voor de bouw van een fabriekscomplex. Dat dit bij de Zeche Zollverein, dat graag het modernste en mooiste complex van Europa wilde zijn, wel gebeurd was, konden we goed zien. Helemaal omdat na het stilleggen van de mijn het complex door de Nederlandse architect Rem Koolhaas opnieuw onder handen is genomen.

Na een overdadige warme lunch – stukken lasagne zo groot als bakstenen – in het Kokerei Kaffee, bezochten we het Ruhr Museum. Onze tweede stop was de hoogoven in Duisburg Landschaftspark Nord. Ook deze hoogoven is een erfenis van de industriële hoogtijdagen van het Ruhrgebied en nu niet meer in bedrijf. Een leuke klim langs roestige ketels, ingewikkelde buizenstelsels en over traproosters waardoor je steeds dieper naar beneden kon kijken bracht ons op 70 meter hoogte, vanwaar we bij het stralende weer van die dag een mooi uitzicht hadden.

Na dit bezoek kwamen we bij het programmaonderdeel waar iedereen naar uitgekeken had, de kerstmarkt. In Duitse steden zijn er vanaf half november al vaak meerdere kerstmarkten waar je eten, drinken en kerstspulletjes kan kopen. In Duisburg is één grote kerstmarkt. Het begin van de kerstmarkt wordt gemarkeerd door een fel verlicht reuzenrad en loopt daarna in de lengte door het centrum van de stad. Wij kwamen aan bij het invallen van het donker en met alle lichtjes zag de markt er erg gezellig uit. De leerlingen liepen rond en probeerden Bratwurst, Reibekuchen en Paradiesäpfel. Ze kochten cadeautjes zoals Lebkuchenherzen of kaarsenhouders. Een aantal leerlingen had zich uitgedost met de kerstmarkthit van dit jaar, een pluche kerstlampjesmuts met beweeglijke oren. Met twee bussen vol zingende leerlingen vertrokken we rond een uur of zeven weer naar Amsterdam. Het was een ontzettend fijne dag!