

D I N S D A G 2 5 O K T O B E R 1 6 : 3 0

Beste leerlingen,

Op dinsdag 25 oktober vindt bij ons op school voor alle leerlingen van de derde en de vierde klas het Literair Festival plaats. Op het programma staan een optreden, gezamenlijk eten en een workshopronde. Het plezier van lezen staat bij dit festival centraal: Leve het lezen!

Wat ga jij lezen? Het favoriete boek van één van je leraren. Zij hebben een tekst gekozen die zij bijzonder mooi, ontroerend of belangrijk vinden. De een koos een roman, de ander een gedicht, een biografie of een ander non-fictie boek. Op [de website van het Literair Festival](#) vind je de lijst met al die mooie werken. Bij ieder werk staat een beschrijving. Jij gaat één van deze teksten – thuis - lezen. Tijdens het **Literair Festival** heb je dan een workshop over het door jou gekozen boek of gedicht.

Lees de beschrijvingen op de website dus goed door en maak een top 5 van de werken die jou het leukst lijken. Laat je niet afschrikken door hele dikke boeken (*Lord of the Rings* bijvoorbeeld)! We hebben namelijk afgesproken dat sommige werken helemaal gelezen worden, van andere werken alleen bepaalde passages.

Je hebt tot maandag 19 september 2022 23:55 de tijd om je keuze door te geven via [Moodle](#). De week erna kan je op [de website](#) kijken bij welk werk je ingedeeld bent.

Op dinsdag 27 september om 14:15 uur overlegt jouw groepje kort met de leraar over de praktische zaken: Welke passages ga je precies lezen? Hoe kom je aan de tekst? En hoe moet je je voorbereiden op het literaire festival? Als dat allemaal afgesproken is, kan het lezen beginnen. Want daar gaat het om!

Op het **Literair Festival** ga je de tekst samen met medeleerlingen en een docent bespreken. En hopelijk ben je dan even enthousiast over het boek als je docent!

Nog even de belangrijke data op een rijtje:

- t/m maandag 19 september: top 5 literaire werken opgeven
- vrijdag 23 september: Indeling is bekend
- dinsdag 27 september 14:15-14:45 uur: Kort overleg met de leraar (je hoort nog per mail waar)
- dinsdag 25 oktober 16:30-20:30 uur: Literair festival – start in de aula

Heb je vragen, mail vooral of vraag aan je leraar!

Literaire groeten,  
Janne, Ludian en Mirjam



BARLAEUS  
LITERAIR  
FESTIVAL