

Daarna ging een groep naar het ruhr museum en een groep naar het red dot design museum. Ik ging naar het Ruhr Museum. Het was wel interessant om al die dieren en voorwerpen daar te zien. Daarna gingen we weer terug naar de bus en gingen we naar Duisburg. We kwamen aan bij een oud industrieterrein in Duisburg. Daar gingen we een hoogoven beklimmen. Het uitzicht was daar heel mooi. Daarna gingen we naar de kerstmarkt in Duisburg. Daar was een reuzenrad en allemaal leuke kraampjes. Ik heb daar op die markt een nieuw telefoonhoesje gekocht en ik was met een paar vrienden bij de KFC gaan eten. Daarna was ik nog in het reuzenrad geweest. We gingen terug met de bus en kwamen om kwart voor tien weer aan in Amsterdam

Feiko Mulder (3c)

Weinachtsreise

We gingen zaterdag met de derde klassen naar het Ruhrgebied. We moesten om kwart voor zeven verzamelen op het Museumplein en kwamen rond half tien aan.

We kregen eerst een rondleiding door het gebouw heen en kregen uitleg over hoe het werk in de mijn was.

Daarna gingen we lunchen en mochten we kiezen tussen goulash en curryworst. Ik nam curryworst wat ik best lekker vond.

Vervolgens mochten we kiezen of we naar het Red dot museum zouden gaan, of naar het Ruhrmuseum. Ik ging naar het Ruhrmuseum en ik vond het best wel interessant, omdat je allemaal dingen zag die waren opgegraven en allemaal mooie dieren en stenen.

Daarna reden we met de bus door naar een plek in de buurt van Duisburg. Daar gingen we een hoogoven beklimmen. Het uitzicht op de top was erg mooi. En het terrein was heel indrukwekkend.

Toen reden we door naar de kerstmarkt in het centrum van Duisburg. We kregen daar wat vrije tijd en mochten daar gewoon wat rond lopen. Alleen toen ik in het winkelcentrum aan het begin van de kerstmarkt was, raakte ik gelijk mijn 20 euro kwijt. Dus moest ik al het geld lenen en dat was wel iets minder. Ik vond het een hele leuke reis en vond het heel erg interessant.

Boris Roelofs

Weinachtsreise 2019

Zaterdag 30 november ging de derde klas op weinachtsreise naar Essen en Duisburg. We begonnen de trip met 6:45 verzamelen op de hoek van de Paulus Potter en de Hobbemastraat. Vanuit daar vertrokken we naar Duisburg. Toen we daar aankwamen bezochten we een oude kolenmijn en verwerking. We kregen daar een rondleiding van een uur, die was zeer educatief. Daarna gingen we lunchen. We kregen hier de keuze uit curryworst en goulashsoep. Toen iedereen zijn buikje had volgegeten ging de ene helft van de groep naar het Red dot design museum en de andere helft naar het Ruhrgebiedmuseum. In het Red dot design museum was productdesign te bezichtigen. En in het Ruhrgebiedmuseum was de geschiedenis van het Ruhrgebied te bezichtigen. Na drie kwartier rondgedwaald te hebben in de musea ging de hele groep naar een hoogoven. Deze was te beklimmen voor die dat wilden. Boven was een geweldig uitzicht over het Ruhrgebied. Nadat iedereen weer veilig met twee benen op de grond stond vertrokken we met de bus naar Duisburg om daar naar de kerstmarkt te gaan. Iedereen kreeg daar drie uur vrije tijd. Om 18:45 vertrokken we weer met de bus naar Amsterdam.

