

## SMEKELINGEN-FACEBOOKJE VOOR DUMMIES

Jullie moeten even commentaar geven, kom op.

Ik begrijp er geen jota van.

We hadden de wereld gemaakt, dit is de westkant, north, east.

Er zit een olifant op, dat is Egypte.



Dan heb je vleermuizen, want het is nacht, omdat het heel lang duurt die reis.

De pompoen is trouwens ook voor de Halloween-vibe.

Je hebt heel veel stof... want je hebt Danaos, de vader van de smekelingen, die heeft het erover dat hij DUST ziet komen, dus hadden we heel veel paarden, met gladiatoren getekend die dust veroorzaken,



En we hadden ook iemand die op de troon zat, dat is Pelasgos, en de pijltjes gaan van de Suppliants (smekelingen) naar Pelasgos.

Hi Pippi-Lasgos, falderie... we hebben nog "I hold all power," want hij 'hold all power...'

We hebben een strop bij de smekelingen gedaan, want ze dreigen met zelfmoord, als ze geen asiel krijgen.

En we hebben dat heiligdom met al die godenstandbeelden, want dat was belangrijk voor het asiel.



En we hebben Zeus op een wolkje want hij is de baas over alles en beschermt de smekelingen.

We hebben ook gewoon Egyptenaren die zo dansen (zie Bella) gedaan.

