

Even was er wat aarzeling, een soort padstelling, toen kwam er een kadans in de groep waardoor we de tegenstander over de lijn sleurden. De tweede wedstrijd was tegen het Vossius. Gevoelsmatig wel de belangrijkste wedstrijd van de dag. Het Vossius had uit de onderbouw eerste en tweedeklassers geselecteerd en die waren zichtbaar lichter dan onze derdeklassers. Het Vossius wisselde vervolgens snel nog even alle onderbouwers voor bovenbouwers. Kleine paniek in ons team omdat dat "*niet eerlijk*" is. "*Geen probleem jongens, ook tegen alleen bovenbouwers is het Barlaeusteam sterk genoeg om de wedstrijd te kunnen winnen.*" Het teken voor de start werd gegeven en er werd uit alle macht getrokken. Redelijk snel en overtuigend trokken we het Vossius naar onze kant. Gewonnen!!!

Deze overwinning zette de toon voor de rest van de dag. We waren in een winning streak! Zildjian en Ben hadden wel zoveel gegeven dat ze letterlijk eventjes groen en misselijk aan de kant zaten. Net op tijd voor de Drakenbootrace. Een fantastisch onderdeel waar 20 personen tegelijk inspanning moeten leveren en moeten samenwerken. 19 peddelaars en 1 iemand op de trommel om het ritme aan te geven. Nostalgische, epische momenten ontstonden ter plaatse. Het grote meer met daarop 20 Barlaeanen in teamverband, het geluid van de trommels en kreten ter ondersteuning. Grote eer dus naar de organisatie van deze sportdag. De onderbouw moest beginnen en beukte de drakenboot in een korte sprint als eerste over de lijn. Weer gewonnen!! De bovenbouw was aan zet. Nog een beetje zuur in de spieren van het touwtrekken wisten ze toch gelijk met Bernrode over de streep te komen.

Daarna volgde de meerkamp. Dit was een ludiek opgezette race waarbij we op ski's moesten lopen, een hindernisbaan bedwongen, een kuil moesten graven waar de hele groep doorheen moest en die eindigde in een tangrampuzzel. Weer waren we de snelste!

De onderbouwers waren zo kien om te kijken welke puzzels er gemaakt moesten worden en wonden ook deze strijd omdat ze binnen 2 seconden klaar waren met de puzzel. Persoonlijk zou ik bij elke nieuwe wedstrijd ook een nieuwe puzzel eisen aangezien gymnasiastjes vooruit kunnen denken en zoeken naar informatie en methodes om wedstrijden die er aan komen te kunnen winnen. Deze was een beetje te verwachten zeg maar. Ook wel trots dus op onze valsspelers, immers op alle fronten werd ook door alle andere scholen gezocht naar de mazen in de wet. Een sport op zich zou je kunnen zeggen.

De sfeer tussen de scholen was de gehele dag buitengewoon goed. Wel wilde de Brabanders graag op gezette tijden het debakel van Ajax aanstippen. De Barlaeanen verbeterden zich, zetten hun liefste glimlach op en reageerden niet. Het boogschieten in de middag faalde. Laatste plek. De muggen scoorden de meeste punten door werkelijk iedereen op meer dan drie plaatsen te steken. Tot slot de katapult. De opdracht was het bouwen van een katapult die zelfstandig (dus niet overeind gehouden door de groep) een voetbal weg moest schieten. 6 keer schieten en de totale afstand bepaalde de ranking tussen de scholen. De katapult van het Barlaeus was een solide stellage. In de pauze op internet reeds uitgezocht wat de beste constructie was natuurlijk. Wat er nu exact niet zo goed liep weet ik ook niet, het resultaat was niet helemaal wat we hoopten. Direct na het laatste schot vloog de helft van de groep het water in. De 3 meter duikplank en de watertrampolines hadden de hele dag al gelonkt....

Toen we hoorden dat het Vossius de 4de plek had, was de blijdschap al enorm. We eindigen immers graag boven ze. Niet alleen op het gebied van sport maar ook bij andere evenementen. Ze zijn onze meest geliefde tegenstander eigenlijk. Maar wat bleek, we waren geen derde, ook geen tweede maar eerste van alle gymnasia!!!! Proficiat en de complimenten voor alle Barlaeanen, de andere deelnemers en de organisatie. We hebben een memorabele dag beleefd. Namens de rest van de sectie



L.O., Reinier