

Hamburg dag 1, 7 mei 2019

Nadat ouders nog wat vergeten paspoorten hadden gebracht, kon op dinsdag 7 mei de bus naar Hamburg vertrekken. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van het Barlaeusorkest dat we op uitwisseling gaan, dus de sfeer in de bus was nogal opgewonden. Na een paar uur praten en muziek luisteren, was het snoep op en sloeg de slaap toe: tijd voor pauze! Bij een gezellig Duits benzinestation was er gelegenheid om naar de wc te gaan en te duur eten te kopen. Na wat geklooi in de speeltuin, ging de reis verder. De bus werd opgeschrikt door prachtig gezang van een paar orkestleden die zo een koor zouden kunnen beginnen en Hamburg kwam in zicht. Direct na aankomst bij het Wilhelm Gymnasium was het tijd voor de eerste repetitie. Daarna ging iedere Barlaeiaan naar zijn of haar gastgezin voor wat welverdiende rust.

Het meisje dat mij (Katia) mee naar huis nam, had echter nog meer plannen. Eerst een rondleiding op de fiets langs allemaal statige, grote huizen (de fietspaden van Hamburg zijn wel iets hobbeliger dan in Amsterdam). Daarna gingen we naar een indrukwekkende lichtshow bij een fontein in de botanische tuin en toen was het eindelijk bedtijd.

