

Verslag dag 3 – donderdag 9 mei 2019

Gisteren hebben we 's middags na een hele lange repetitie nog een boottocht gemaakt door de haven van Hamburg. Onze eindbestemming was een strand, maar het regende, dus hebben we spelletjes gespeeld met de Duitse leerlingen. Na gezamenlijk avondeten in restaurant Fernsicht met prachtig uitzicht op de Alster ging iedereen naar huis of Ajax kijken.

Vandaag waren we al vroeg op weg naar de Elbphilharmonie (de nieuwe concertzaal van Hamburg). Niet voor een concert, maar voor het fantastische uitzicht! Daarna hebben we een wandeling gemaakt door de Hafencity (beetje zoals in Amsterdam aan het IJ, maar dan alles 10 x zo groot) naar de Deichtorhallen om een expositie over kunst en muziek te bekijken. Met de Hamburgers hebben we geluncht in de stad. Nu de laatste repetitie en vanavond is het concert al!



